

Brief aan Luik

Mijn hart voelt dat

het is beter dat we elkaar niet meer zien.

Omdat we elkaar zien

het is heel anders.

Ik heb al heel lang diepe gevoelens voor je

en ik denk dat ze niet wederkerig zijn.

Er was een moment dat ik me voelde

dat er iets tussen ons gebeurde,

dat we dichterbij kwamen,

maar ik zie dat uw belang niet gelijk is aan het mijne.

Er was niet veel communicatie verder om bij elkaar te komen

wanneer je wilde en kon.

Misschien is het ons culturele verschil om liefde te zien

omdat ik altijd het gevoel had dat het Sint-Lambertusplein erg koud was.

Alsof je je schaamde dat ik door je straten liep

Dat begreep ik niet goed

wat waren je bedoelingen met mij.

Ik wil niet steeds verliefd worden

en hopen op dingen die misschien nooit zullen gebeuren.

Ik begrijp dat in deze tijden van pandemie

veel van je schoonheid wordt overschaduwd,

en toch waren er veel dingen die

we hadden samen kunnen doen,

momenten om van te genieten.

Maar je hebt jezelf nooit wat meer tijd voor me gegeven.

Misschien vanaf het begin

je had een idee van wat voor soort relatie je met mij wilde,

en door het gebrek aan communicatie heb ik haar nooit begrepen.

Ik heb geen slechte gevoelens voor je

integendeel, ik ben het leven erg dankbaar

om je te hebben ontmoet.
Voor alle goede herinneringen die je me hebt gegeven.
Door al je straten, je lanen
en uw prachtige kerken.
Maar sinds het begon te stagneren tussen ons
in een eenvoudige routine,
Ik begon me verdrietig te voelen elke keer dat ik je zag
Dat ik je begroette en afscheid nam.
En de waarheid, sinds ik de beslissing heb genomen om bij je weg te komen,
Ik voelde me erg kalm.
Ik wilde je toen niet vertellen,
omdat ik je altijd heel indrukwekkend vond en ik bang voor je was.
Ik kan je niet dwingen om van me te houden
Het is niemands schuld.
Ik dank u voor uw gezelschap,
vooral denkend dat ik een buitenlander ben.
Mijn beste wensen voor jou,
Moge uw schoonheid eeuwig zijn, een trots voor België.
Luik zal altijd een plek zijn om te glimlachen
, denkend aan de herinneringen.
Een knuffel en een herinnering.

Victoriano Palma geboren in Chili op 23/08/1999