

Waar naartoe na het opvangcentrum?

In België hebben asielzoekers recht op materiële hulp en opvang zolang het onderzoek naar hun asielaanvraag loopt. Maar waar gaan zij naartoe na hun verblijf in het opvangcentrum?

Het recht op materiële hulp en opvang start op het moment dat een nieuwkomer een asielaanvraag indient, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten. Dit onderzoek gebeurt door het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Binnen de zes maanden krijgen de meeste asielzoekers een antwoord of zij al dan niet in België mogen blijven. Ze ontvangen een brief met daarin de beslissing, en die kan positief of negatief zijn.

Positief: De asielzoeker krijgt het vluchtelingenstatuut of een tijdelijke bescherming, en dus een verblijfsvergunning zodat hij in België mag wonen en werken.

Negatief: De asielzoeker wordt niet erkend als vluchteling en ontvangt een "bevel om het grondgebied te verlaten". Hij krijgt nog een aantal dagen om zijn terugkeer praktisch voor te bereiden.

België en de EU kregen in 2015 twee keer zoveel asielaanvragen binnen als het jaar ervoor. Ook de beschermingsgraad steeg sterk: ruim de helft van de asielzoekers kreeg bescherming in ons land.

Op zoek naar een eigen woonst

Eenmaal erkend als vluchteling, hebben bewoners van een opvangcentrum nog 2



maanden de tijd om een eigen woning te vinden. Een eigen woning is een belangrijke eerste stap in de integratie in ons land. Helaas is het voor hen niet evident om hun weg te vinden op de woningmarkt (omwille van taalproblemen, hoge woningprijzen, wachtlijsten voor sociale woningen, enz). Tal van organisaties zoals Caritas en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zetten zich daarom mee in bij het zoeken naar woningen voor vluchtelingen via talrijke projecten.

Ook in de opvangcentra van Fedasil zijn tientallen vrijwilligers actief die samen met de bewoners op zoek gaan naar een appartement of woning en hen zo helpen bij hun eerste stappen in een nieuw land.

Interesse om zelf een woning te verhuren aan een vluchteling?
Meer info op www.caritas.be



Wilt u onze elektronische nieuwsbrief ontvangen?
Inschrijven kan via www.fedasil.be/kapellen

Viermaandelijke nieuwsbrief van
het opvangcentrum Kapellen
Kazerneweg 35
2950 Kapellen

contact

Katija Domic
T 03 660 19 03
katija.domic@fedasil.be

opmaak: Fedasil

fotografie: Fedasil, Layla Aerts

druk: Fedopress

v.u.: Georges Vergauwen

juni 2016 • NIEUWSBRIEF • opvangcentrum Kapellen



fedasil
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Voorwoord

Beste buren,

De zomer staat voor de deur. Het ideale moment om jullie uit te nodigen voor heel wat kleurrijke activiteiten in het opvangcentrum.

In het kader van Wereldvluchtelingendag tonen we de theatervoorstelling JOHAKYU. Deze woordeloze voorstelling van Dimitri Leue en 17 jonge theatermakers gaat door op zondag 19 juni.

Op donderdag 7 juli organiseren we onze jaarlijkse Burendag. De Circus Boerderij zorgt dan voor een dag vol spectaculair circusgeweld in de speeltuin van het opvangcentrum. Ook voor de maandelijkse wereldcinema zijn jullie uiteraard weer welkom. Die gaat elke eerste maandag van de maand door in onze cinemazaal.

Dankzij de samenwerking met het Cultuurcentrum Kapellen kunnen we dit gevarieerde programma aanbieden onder de naam CULTACOLOR. Onze dank gaat dan ook uit naar de medewerkers van het CC.

Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontmoeten op één van deze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,
Katija Domic, Coördinator Externe Contacten

Wereldvluchtelingendag

Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, vragen we extra aandacht voor deze mensen.

Artist #WithRefugees: Op maandag 20 juni verenigt het Brussels Jazz Orchestra enkele grote namen zoals Tutu Puoane, David Linx en leden van een Syrische Brass Band in de Brusselse concertzaal AB. Het concert wordt gepresenteerd door Phara de Aguirre. Meer info over dit en andere evenementen: www.refugeeday.be



Peters en meters laten minderjarigen proeven van een 'normaal' leven

Bij Fedasil Kapellen loopt een peter/meter-project voor niet-begeleide minderjarigen. Dankzij uitstapjes, alledaagse activiteiten en extra ondersteuning kunnen de jongeren even aan hun dagelijkse zorgen ontsnappen.

Niet-begeleide minderjarigen zijn jongeren die zonder ouders of familie in ons land aankomen, en daardoor extra kwetsbaar zijn. Vaak ontbreekt het hen aan samen 'gewone' dingen doen, in een ontspannen en familiale context. Daarom is het opvangcentrum op zoek naar vrijwilligers voor dit peter/meter-project.

Rosette is een van deze vrijwilligsters. Sinds kort is zij meter van twee Somalische jongens:

"Abas is 15 jaar oud, Ismail 16. In mei vorig jaar zijn ze in België aangekomen, gevlucht voor de terreurbeweging Al Shabaab. Ze verloren beiden hun vader en weten niet waar hun familie is. De jongens doen enorm hun best op school, bovendien zijn het getalenteerde voetballers.

Ik zie Abas en Ismail twee keer per week. In het opvangcentrum help ik hen met hun huiswerk en in het weekend komen ze een avond bij mij thuis. We eten samen, spelen gezelschapsspelletjes of kijken naar een film. Elk weekend leer ik zelf een paar Somalische woorden bij, heel leuk!

Ik hoop dat het Rode Kruis de families van Ismail en Abas snel op het spoor komt en dat ze in België voldoende kansen krijgen om een gelukkig leven uit te bouwen."

Interesse?

Ook geïnteresseerd om peter of meter te worden van een van onze minderjarigen? Stuur een mail naar Lieve Nelen (info.kapellen@fedasil.be).



Telex

Giften

Op dit moment hebben we een tekort aan: ondergoed • jassen • hedendaagse tienerkleding mannenkleding • schoenen en sokken • fietsen opvouwbaar kinderwagens • reiskoffers • grote sportzakken • kleine huisraad zoals potten, pannen en borden

Wat we niet nodig hebben zijn elektrische toestellen, dekens en meubelen.

Het onthaal van het opvangcentrum is 24u op 24 open, ook 's avonds en in de weekends. Bij voorkeur afleveren tijdens de kantooruren. Alvast bedankt!

Cultacolor: een fijne samenwerking!

We zijn niet meer verbaasd als we exotische vruchten in de supermarkt zien liggen, als uit onze radio muziek van het andere eind van de wereld weerklinkt. Zelf reizen we naar oorden die twintig jaar geleden onbereikbaar waren. Afstanden worden kleiner. Verschillen zijn niet langer meer ver weg. En toch... Soms kennen we onze eigen buren nauwelijks.

Cultacolor is een samenwerking tussen het opvangcentrum voor asielzoekers en het Cultuurcentrum Kapellen, die Kapellenaren én asielzoekers dicht bij elkaar wil brengen aan de hand van film, muziek, literatuur, dans en theater.

Welkom op de Cultacolor Burendag!

Op donderdag 7 juli van 14u tot 17u zijn kinderen en ouders welkom in de speeltuin van het opvangcentrum. De hele namiddag lang brengen we circusacts, animatie, acrobatie en straattheater. Gratis toegang.



Cultacolor Cinema

Elke eerste maandag van de maand organiseert Fedasil in samenwerking met het CC Kapellen een filmvoorstelling. Telkens om 20u in de cinemazaal van het centrum. Gratis toegang!

Ma 4 juli - De Boxtrollen

Animatiefilm gebaseerd op het boek "Here Be Monsters!" van Alan Snow. Dit modern sprookje is een komische fabel die zich afspeelt in het Victoriaanse tijdperk in Cheesebridge, een dorp waar men geobsedeerd is door kaas, en waar Boxtrollen onder de grond wonen.

Ma 1 augustus - Paradise Trips

Buschauffeur Mario heeft zijn hele carrière gepensioneerd naar het warme zuiden gebracht. Op de vooravond van zijn eigen pensioen moet hij een kleurrijke bende jongeren naar een festival in Kroatië brengen. Onderweg groeit het conflict tussen de conservatieve Mario en zijn alternatieve passagiers.

Ma 5 september Coming Home

Deze prachtige liefdestragedie speelt zich af tegen de achtergrond van de Chinese revolutie. Coming Home vertelt het levensverhaal van een Chinese dissident, die in een werkkamp terecht komt.