

1/3 minder personen opgevangen in 2013

Vorig jaar kregen in totaal 15.455 mensen een opvangplaats toegewezen in het opvangnetwerk van Fedasil en zijn partners. De daling van het aantal asielaanvragen in België laat zich voelen in de lagere bezetting in de opvangcentra.

Voor het tweede opeenvolgende jaar daalt de bezetting in de opvangstructuren. Zo waren er dagelijks gemiddeld 62 personen die in het opvangnetwerk terecht kwamen, tegenover 92 per dag in 2012. Door de versnelde behandeling van de asielaanvragen en de inwerkingstelling van een terugkeertraject voor uitgeprocedeerde personen, verlaten de bewoners de opvangstructuur veel sneller. De cijfers van de eerste maanden van 2014 bevestigen deze trend.

Sinds midden 2012 stemt Fedasil zijn opvangnetwerk af op deze dalende aankomstcijfers. De noodopvangcentra uit de crisisperiode werden geleidelijk gesloten, net zoals verschillende reguliere centra en individuele opvangplaatsen. Het sluiten

van opvangplaatsen wordt voortgezet om een netwerk te verkrijgen dat beter beantwoordt aan de noden, met een totaal van 18.000 plaatsen.

Vrijwillige terugkeer

In 2013 zijn 4.585 personen vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst dankzij het Belgisch programma voor vrijwillige terugkeer. Dit aantal lag iets lager dan het recordjaar 2012 (-19%). Deze daling valt deels te verklaren door de algemene daling van het aantal asielaanvragen.

De belangrijkste landen voor vrijwillige terugkeer zijn Rusland, Oekraïne en Brazilië. Ook de Balkanlanden (Kosovo, Servië, Albanië en Macedonië), landen uit de Kaukasus (Armenië en Georgië) en uit het Midden-Oosten (Irak, Pakistan en Afghanistan) scoren hoog.

Meer info over de opvang van asielzoekers: www.fedasil.be en over vrijwillige terugkeer www.vrijwilligeterugkeer.be



Viermaandelijke nieuwsbrief van het opvangcentrum Kapellen
Kazerneweg 35
2950 Kapellen

contact
Katija Domic
T 03 660 19 03
katija.domic@fedasil.be

opmaak: Fedasil
fotografie: Fedasil, Pauline Beugnies
druk: Fedopress
v.u.: Georges Vergauwen

maart 2014 • NIEUWSBRIEF • opvangcentrum Kapellen



Wilt u onze elektronische nieuwsbrief ontvangen?
Inschrijven kan via www.fedasil.be

fedasil
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Voorwoord

Beste buurtbewoner,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2014 van het opvangcentrum voor asielzoekers. Ook dit jaar houden we u graag op de hoogte van het reilen en zeilen in ons centrum.

In deze nieuwsbrief leest u onder meer hoe de bewoners en de vrijwilligers zich hebben ingezet voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking, dat de leerlingen van de Kapelse scholen op bezoek zijn geweest in het centrum en over de vrouwelijke bewoners die in de bloemetjes werden gezet.

We hebben dit jaar ook voor u heel wat activiteiten in petto. Samen met het cultuurcentrum van Kapellen zorgen we opnieuw voor een maandelijkse film, vanaf april vinden er concertjes plaats en we plannen een theatervoorstelling. Hou onze nieuwsbrieven en de kalender van het cultuurcentrum dus goed in de gaten.

Veel leesplezier en hopelijk tot op een van de activiteiten!

Met vriendelijke groeten,

Katija Domic, coördinator externe contacten

Kapelse scholen op bezoek

Begin dit jaar ontving het opvangcentrum de leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van het Atheneum Irishof, het Koninklijk Technisch Atheneum en het Mater Salvatorisinstituut.

Via een rondleiding maakten de leerlingen kennis met de werking en de bewoners van het centrum. Onze vrijwilligers gaven uitleg over de verschillende activiteiten die ze organiseren. De Iraanse Mani Amiri sprak over haar vlucht naar België. Ze sprak over de toestand in Iran, over de oorlog en over hoe ze - samen met haar man en kinderen - over de bergen via Turkije naar Europa vluchtte.

Tenslotte bekeken de leerlingen Terraferma, een film over een Siciliaans eiland, waar het leven verstoord wordt door de economische crisis en door de aankomst van een groep Afrikaanse bootvluchtelingen.

Dit project is een samenwerking van de gemeente Kapellen, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), de vrijwilligerswerking van het opvangcentrum (vzw Vlucka) en het opvangcentrum.



Dansen tegen vrouwenbesnijdenis

Op 5 februari 2014 namen bewoners en vrijwilligers van het opvangcentrum Kapellen deel aan een flashmob om vrouwenbesnijdenis onder de aandacht te brengen. Meer dan 100 mensen dansten in het Centraal Station van Antwerpen om deze problematiek aan te klagen.



De flashmob (een grote groep mensen die op een openbare plaats iets ongebruikelijk doet en dan weer snel uiteen gaat) vond plaats op de vooravond van de Internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis. Voorbijgangers in het station van Antwerpen werden verrast op een groepsdans op de tonen van het liedje Toofan van Africa Hovee. Initiatiefnemer van deze actie was GAMS, een vereniging die strijdt tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).

Elk jaar lopen 3 miljoen meisjes, vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara (Guinee, Mali, Somalië, Ethiopië...) het risico om slachtoffer te worden van genitale verminking. Het risico op genitale verminking valt onder 'gendergebonden vervolging' en kan in België een motief zijn om een asielaanvraag in te dienen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Ook in Westerse landen, waar gemeenschappen uit deze landen leven, worden meisjes nog steeds het slachtoffer van genitale verminking. Families doen dan

beroep op besnijdsters afkomstig uit hun geboorteland.

GAMS ondersteunt slachtoffers van genitale verminking door hen te begeleiden naar de gepaste diensten zoals gezondheidszorg en juridische hulp. Sinds 2009 organiseert de organisatie ook psychologische consultaties. Veerle Doossche, vroedvrouw bij GAMS: "Het aantal meisjes jonger dan 5 jaar verdient onze bijzondere aandacht omdat zij de grootste kans lopen om het slachtoffer te worden van besnijdenis, hetzij op Belgisch grondgebied of tijdens een vakantie in het land van herkomst. Hun aantal is meer dan verdubbeld in enkele jaren tijd. (1.042 in 2008 tegenover 2.493 in 2012.)"

Meer info: www.gams.be



Telex

De vestiaire



In de vestiaire van het opvangcentrum kunnen de asielzoekers terecht voor kleren. Buurtbewoners schenken geregeld kleding en schoenen. Bruikbare kleding wordt netjes opgehangen zodat de asielzoekers kunnen kiezen, en er is ook een pakhokje om te proberen. Kapotte kleding wordt opgehaald door Wereld Missie Hulp vzw. Op dit moment hebben we een groot tekort aan kinderen mannenkledij (vooral jassen). Wie kleding en schoenen wil schenken, kan 24/24u, ook in het weekend, terecht aan het onthaal. Alvast bedankt!

Internationale vrouwendag



Op zaterdag 8 maart vond de Internationale vrouwendag plaats. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de vrijwilligsters een feest voor de vrouwelijke bewoners. Alle vrouwen van het centrum konden genieten van een feestmaaltijd met kleurrijke animatie.

Djembé

Sinds oktober kunnen onze bewoners zich uitleven op de djembé. Stagiaire Jirka Peeters geeft wekelijks les aan volwassenen en kinderen. Op 17 april om 20u geven ze een eerste publieke voorstelling. Er is ook een gastoptreden van "Souvenirs d'Afrique" een zeskoppige band, die gegarandeerd voor ambiance zal zorgen. Iedereen welkom, gratis toegang.

Activiteitenagenda

Elke eerste maandag van de maand (20u) bent u welkom voor een gratis film in onze cinemazaal.

Ma 07/04 The Constant Gardener



In Noord-Kenia wordt het lijk gevonden van de jonge Britse Tessa Quale. Haar echtgenoot besluit de waarheid achter de moord te achterhalen. Zijn zoektocht mondt uit in een persoonlijke odyssee, waarbij hij zijn eigen leven op het spel zet.

Ma 05/05 To Rome with Love



Op meesterlijke wijze verweeft Woody Allen de verhalen van vier personages die zich in Rome bevinden: een gepensioneerde operaregisseur die verwoede pogingen onderneemt om een begrafenisondernemer op het podium te krijgen; een architect die een Amerikaanse jongeman van pittig liefdesadvies voorziet; een doodgewone vader die tot zijn verbazing plots een beroemdheid is; en een pasgetrouwd Italiaans stelletje dat een bijzonder romantische dag beleeft... zonder elkaar!

Ma 02/06 Na putu

Na putu speelt zich af in het naoorlogse Bosnië. Als Amar zijn baan kwijtraakt wegens dronkenschap, maakt Luna zich meer en meer zorgen. Ze heeft nog weinig hoop dat haar droom om een kind te krijgen met Amar ooit zal uitkomen. Die twijfel neemt nog toe wanneer Amar een baan aanneemt in een gemeenschap van conservatieve moslims.